

Kerkbrief

40
DAGENTIJD



De zeven werken van barmhartigheid van de Meester van Alkmaar

21 februari 2021

1^e van de 40 dagen tijd – maaltijd van de Heer
online viering

Aan de dienst werken mee

Voorganger:	ds. Gert Wijnstok
Organist/ pianist:	Ingeborg van Dokkum-Prins
Ouderling van dienst:	Frits Mandersloot
Diaken:	Rikie Oude Weernink
Lector:	Elly Meuleman
Geluid	Be Meijer
PowerPoint	Theo Overduin
Camera	Freek Beltman
Koster	Joke Bronsvoord



Protestantse Gemeente
Bathmen-Okkenbroek



ORDE VAN DIENST

Orgelspel voor de dienst – *door Ingeborg*

Jesu, meine Freude (aantal variaties) - J.G. Walther (1684-1748)

Welkom, bemoediging en gebed van toenadering - *door Frits*

O: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft,

O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat het werk van zijn handen.

O: (...)

Vernieuw ons naar het beeld van Christus

A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn

en U mogen liefhebben en dienen

met al onze krachten.

Amen.

Orgelspel: 'Wie in de schaduw Gods mag wonen' (LB 91a)

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen

hoeft niet te vrezen voor de dood.

Zoek je bij Hem een onderkomen –

dan wordt zijn vrede jou tot brood.

God legt zijn vleugels van genade

beschermend om je heen als vriend

en Hij bevrijdt je van het kwade,

opdat je eens geluk zult zien.

2 Engelen zendt Hij alle dagen

om jou tot vaste gids te zijn.

Zij zullen je op handen dragen

door een woestijn van hoop en pijn.

Geen bange nacht zal je doen beven,

geen ziekte waar een mens van breekt.

Lengte van leven zal God geven,

rust aan de oever van een beek.

3 Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Groet:

V: De vrede van de Heer is met u.

A: Zijn vrede is ook met u.

Zeven werken van barmhartigheid

Luisterlied (usb): ‘Je krijgt de groeten van Jezus’

(t: Erik Idema; m: Gerard van Amstel)

*Je krijgt de groeten van Jezus
als jij voor iemand klaar wilt staan.
Je krijgt de groeten van Jezus
als jij het goede hebt gedaan.*

Geef eten aan wie honger lijdt
Geef drinken, zodat dorst verdwijnt.
Laat alle mensen welkom zijn:
van jong tot oud, van groot tot klein.

*Je krijgt de groeten van Jezus
als jij voor iemand klaar wilt staan.
Je krijgt de groeten van Jezus
als jij het goede hebt gedaan.*

Geef warme kleren tegen kou
en blijf de zieke mensen trouw.
Vergeet niet wie de vrijheid mist
en bid voor wie gestorven is.

*Je krijgt de groeten van Jezus
als jij voor iemand klaar wilt staan.
Je krijgt de groeten van Jezus
als jij het goede hebt gedaan.*

In iedereen die jij ontmoet
komt Jezus zelf jou tegemoet.
Maak dus de arme mensen rijk,
dan leef je in zijn koninkrijk!

*Je krijgt de groeten van Jezus
als jij voor iemand klaar wilt staan.
Je krijgt de groeten van Jezus
als jij het goede hebt gedaan.*

Schriftlezing: Marcus 1: 12-15 – door Elly

Orgelspel en gesproken tekst: ‘Een mens te zijn op aarde’ (LB 538: 2, 3 en 4)

2 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4 Een mens te zijn op aarde
in deze wereltijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Woorden bij het WOORD

Luisterlied (cd): 'Bless the Lord' (LB 103e)

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.

Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.

Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.

Hij vergeeft je alle schuld,

Hij geneest al het leed dat je lijdt;

je leven koopt Hij vrij van het graf,

Hij omringt je met liefde en goedheid.

De Heer is barmhartig en genadig,

geduldig is Hij en groot is zijn liefde.

Hij behandelt ons niet naar onze zonden,

Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

Zoals een vader van zijn kinderen houdt,

zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden.

De liefde van de Heer duurt eeuwig

voor wie Hem aanbidden.

Diaconale mededeling – door Rikie

- Kerk en diaconie
- ZWO



Gebeden, bij elk van vier intenties licht van de Paaskaars

en orgelspel acclamatie: 'Houd mij in leven' (LB 368d)

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding

steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Maaltijd van de Heer:

Tafellied (cd): 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel' (LB 388)

1 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

2 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.

Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

3 Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

4 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:

zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:

zij scheppen recht en geluk!

5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:

zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:

zij scheppen recht en geluk!

Onze Vader

Brood voor onderweg en Wijn van het Koninkrijk

Dankgebed

Orgelspel : 'Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan' (LB 536:4)

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.

Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.

Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Zegen

Orgelspel na de dienst – *door Ingeborg*

Jesu, meine Freude (laatste variatie) - J.G. Walther (1684-1748)

mededeling

Bericht van College van Kerkrentmeesters:

De jaarlijkse Actie Kerkbalans 2021 *"Geef voor je Kerk!"* is bijna afgerond. Graag wil het college alvast een eerste voorlopige tussenstand melden na de inname van de antwoordformulieren en toezeggingen. De voorlopige tussenstand is ruim € 143.000 en dat ligt ongeveer gelijk aan vorig jaar. Nog niet alle antwoordformulieren zijn retour. Na een bijzonder corona jaar met gemeente leden op afstand, mensen die ons ontvallen zijn en de wijze waarop we nu Actie Kerkbalans moesten organiseren, zijn we als college erg blij met deze toezeggingen. Dank hiervoor. Tevens dank aan alle meer dan 100 contactpersonen en sectiecoördinatoren, die bij de gemeenteleden langs zijn gegaan om de antwoordenveloppen te brengen en weer te verzamelen. Ook hierin waren jullie de verbinding vanuit de kerk met de gemeenteleden. Dank hiervoor.

Het college van Kerkrentmeesters.

